



AWAKENINGS

# De film is een tastbare herinnering aan het leven van mijn moeder

**Het kan insaan als een bliksemschicht of een langzaam ontwakend besef zijn. Dat het anders bent. In elk nummer een persoonlijk verhaal over een levensveranderend inzicht.**

Hoe verdriega ook, de dood van haar moeder geeft richting aan het werkende leven van Romy. Sinds die tijd voert ze de kracht om haar intuïtie, de wijsheid in haar lijf, als kompas te erkennen en te volgen.

Het moment dat mijn tweelingzus aanhield zal ik nooit vergeten. Ik opende de deur en wist het meteen: mijn moeder, die had aan een zachtzame, gevein. Hoelang nog, dat wisten de artsen niet. Misschien weten wellicht enkele maanden. In de illusie dat we nog even tijd met haar hadden maakten we plannen. Totdat we ons realiseerden dat ze op was, niks meer. Kon en achteruit hield. Het ging om dagen en het hospice, dat was haar laatste wens. Vanuit het ziekenhuis wilde ze zelfs niet meer naar huis.

Met haar einde in zicht wilde ik graag het huiselijke, dat ons gezin zo typeert, in het hospice brengen. Bij de vormgeving. Daar lag ze. Meestal liep ik soms keer-zo om zich heen. Ik ette de tassen meer en begon uit te pakken. Ik omringde mijn moeder

met foto's van papa, haar kinderen en kleinzoon De kamer reunde ik met verse boeketten, droog bloemen, mooie stenen en het gurebare voor mijn moeder zo dol op was. Ik hing tekenningen van mijn zomerpje op de kledingkast. De vele waarden zag ik aan een glimlach. Mijn misje was geslagen. Nu was ze thuis.

In de twee weken die volgden hebben we als familie in alle rust afscheid kunnen nemen. Eke dag gingen we naar haar toe en wijld bleef ik een ons slagen. De wereld om ons heen stond stil. Er was aliesen die verdreigde, maar ook heel mooie processen van alcheid nemen. Wat we deden? Ik bezochtes. Thee drinken, wat kletsen. We wilden meer rou kunnen. Gevooren steed bij haar zijn, omdat het straks niet ik wilde deze en zoveel andere oedertpe momenten vastleggen dus ging ik aan de slag met foto's en films. Het leven van mijn moeder, maar vooral wie zij was en wat zij voor ons betekende, maakt ik zichtbaar in een film met foto's, video's, muziek en tekst (die zij) op haar sterfbed nog heeft besproken.

Nadat mijn moeder was overleden gaf ik mezelf over aan een periode van rouw. Ik kon het niet moeilijk zwaar dan het te rouw ir raw. Het is veel mensen niet waagen te informeren hoe het echt met je is en slechts een eveling de juiste woorden te gebruiken.

**Rouw is rauw. Het is moeilijk, zwaar en naar**

In mijn werkende leven stond ik in die tijd op een knipspit. Na brein werken als styliste in de mode, in interieur, in een meer persoonlijk invulling van mijn moeder voelde. Dit is het. Ik ga iets met rouw doen in de maanden na haar overlijden. Ik zal seede dat zich verder uit: ik wilde anderen in hun rouw helpen door liefdevolle herinneringen op te halen en ze in een tastbare vorm te geven, om ze nog lange tijd te kunnen koesteren.

Zoals vaker wanneer je je hart volgt, kwamen de juiste mensen vanzelf op mijn pad. Via Instagram

vond ik gelijkgestemde, die ook kampen met het verlies van een liebare. Met hen richtte ik een community op, waarin we onze ervaringen deelden. Over hoe het rouwen in pelen en kalen gaat. Het maakt overvachte momenten weer opbarent, een heil besef de rouw. met stille heiligen en diepe ravijnen. Goddank ken je als je en paar keer ontloog gekomen bent, een heil besef de rouw.

Via Instagram druppelden mijn eerste gedachten binnen. Aan de rano van gemeten met mijn cliënten maak ik een huisbaar, personal orr, of film. Een herinnering aan de relatie die met de overledene of stervende geliefde besaait. Ik zag met opzet besaait, en met bestnd, want die band blijft, ook als iemand is overleden. Zo maak ik taastbaar wat niet in woorden te vatten is en werk ik met zoeer met de dood, maar met wat blijft en overweestbaar is de liefde. 🌸

**Je verhaal in bewaking of rouwen?**  
Somme gebroeders en soren zijn mogelijk gegroend in verband met de smok van de gaten wele. Wil je rouw bewaking ook delen? Mail dan naar info@romy.nl met welke gebroeders, soren en ma. In woorden maak ik zicht dat al many den doer te missen voor het goede verhaal. Wil je rouwen op het bewakende verbaat? Mail dan je make naar info@romy.nl en wij zorgen voor door mail te gebroeders wele.

romy HOMMERSOM



## LET'S GET IN TOUCH

Laat je me weten wat je ervan vindt?

hallo@romyhommersom.nl // 0630738428  
www.romyhommersom.nl  
romyhommersom.astorytoremember